

Vraag het aan Morya**“Nu is het genoeg”**

“Het kan zijn dat je gedwongen wordt in een bepaald straatje te lopen waar je niet heen wil en dat je toch daar gezet wordt om eruit te leren, om uit dat straatje te ontsnappen, om te kunnen zeggen: “Nu is het genoeg, nu moet het gedaan zijn, nu bepaal ik verder mijn leven.”

Als je het op die manier kan zien, kan je ontdekken dat je inderdaad een hele hoop ballast op je schouders hebt geladen waaraan je moet ontsnappen.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 167

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


